

Dæmonguden Moloch og hans følgere

Af professor Bent Pergamentsen

Moloch er kendt som en af de mest blodtørstige og brutale afguder, og hans kult af følgere ofrede ifølge de oldgamle kilder levende børn for at slukke hans tørst. Det er ikke meget, vi ved om dyrkelsen af Moloch, men små glimt dukker op igennem historien. Noget tyder endda på, at Molochs kult stadig er aktiv den dag i dag og forsøger at fremtvinge dommedag.

Det Gamle Testamente

Ifølge kilderne kan Moloch føres tilbage til bibelsk tid. I Det Gamle Testamente omtales han som en afgud og en fjende for israeliternes og Biblens Gud. I Moseloven advares der konkret imod at ofre sine børn til Moloch:

Dit afkom må du ikke give hen til at ofres til Molok; du må ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er HERREN! (3 Mos 18:21)

Noget tyder dog på, at Moloch allerede på dette tidspunkt var en oldgammel gud med en vel-etableret kult. Det kan derfor ikke siges, hvor langt tilbage tilbedelsen af Moloch faktisk strækker sig.

Blandt forskere er der uenighed om betydningen af navnet "Moloch", men nogle mener, ordet stammer fra det puniske "MLK" (at ofre, at herske). Dette er helt centralt for kulten, hvor menneskeofringer giver Moloch herskermagt.



Forklædt som munke

I middelalderens Europa slår kirken hårdt ned på enhver afgudsdyrkelse, og tilbedelsen af Moloch går under jorden. I mange tilfælde går kulten for at være almindelige kristne munke, men i det skjulte mødes de og ofrer til Moloch.

Det er på dette tidspunkt, at vi har de første kilder på den mystiske Måneloge, der forsøger at bekæmpe Moloch-kulten. Ifølge dokumenter fra Vatikanet indgår paven i 1100-tallet et samarbejde med Månelogen og at afsløre og straffe den skjulte Moloch-tilbedelse.

Det er uvist i hvilket omfang det lykkes, men helt frem til i dag finder man symboler og spor, der associeres med Moloch. Derfor mener nogle forskere, at Moloch-kulten stadig er aktiv den dag i dag.



Ruiner fra romersk tid, hvor man mener Molochs kult har udført deres ritualer og menneskeofringer.

Faktaboks: Hvad er Månelogen?

Månelogen er et verdensomspændende selskab, der har til formål at bekæmpe ondskab, primært af den okkulte karakter. De ser sig selv som samfundets beskyttere, der sikrer fred og stabilitet. De går meget op i ceremoniel påklædning, symboler og traditioner, af hvilken grund de fleste folk synes de er lidt sære. Månelogen kan dokumenteres tilbage til middelalderen, men de mener selv at kunne trække deres rødder tilbage til det gamle Egypten.

*Månelogens logo er
Natteøjet, der ser lyset i
selv den mørkeste nat.*



Månelogens hovedsæde i England.

Molochs tegn

Fordi tilbedelsen af Moloch har fundet sted i det skjulte, har kulten ofte brugt indforståede tegn til at markere deres tilstedeværelse. Ved flere steder, man mener har været brugt til ofringer og ritualer, har man fundet dette tegn:



Dette tegn kan muligvis tolkes som "MLK", hvor de tre lodrette streger udgør M'et, og de to øverste streger udgør L og K afhænging af vinklen, man kigger i.

Tegnet kan også laves med hånden, hvor man med venstre hånd peger de tre midterste fingre nedad, mens man lægger tommelfingeren over den foldede lillefinger. Det er muligt, kultmedlemmerne bruger dette håndtegn til at identificere sig overfor hinanden.

Tegnet associeres også med ordene EX NIHILO, som menes at være navnet på en af måske flere Moloch-kulte.

Okkult ritual kan medføre dommedag

Ifølge det okkulte skrift Kitab al-Azif, findes der et glemt ritual, der åbner en port til den hinsides verden. Hvis ritualet udføres korrekt, kan Moloch rejse gennem porten og manifestere sig fysisk i vores verden. Ifølge teksten vil det betyde dommedag:

*Og gennem porten vil MOLOCH træde;
mægtig og strålende af mørke!
Verden vil tie og MOLOCH vil befale:
Verden skal renses i ild!
Verden skal vaskes i blod!*

*Og det vil ske; for der er kun MOLOCHS ord!
Og MOLOCHS ord er lænker;
Og MOLOCHS tilbedere vil lægge verden i lænker;
Så kaos og ondskab kan herske for evigt!
Og fra bundne tunger høres i evighed:*

*O KAKOS THEOS! O KAKOS MOLOCH!
AMANU KAKAMMU IA IA IA!*

Det er muligt, at Molochs tilbedere forsøger at finde det tabte ritual og bringe Moloch ind i vores verden. Det vil have fatale konsekvenser, men det er uvist, hvor aktiv kulten stadig er, og hvor tæt på de er at nå deres mål.

Vi må håbe, at Månelogen stadig holde Moloch i skak og griber ind, hvis det bliver nødvendigt.