



APRIL 2005



Glædelig jul  
og  
Godt nytår



## 2. Lyngby T-shirts

Vi har stadig en hel del T-shirts med 2. Lyngby logoet liggende. T-shirten er et godt alternativ til uniformen på en varm sommerdag.

T-shirten koster nu kun 50 kr.

Køb den hos din leder til næste møde.



## Tørklæder

For at gøre 2. Lyngby Optaya lidt nemmere at genkende når vi er på lejre med andre har vi fået nyt tørklæde. Det nye tørklæde er syet i kraftigt rødt stof med en smal sort stribe.

Da vi selv syr tørklæderne og da vi gerne vil blive ved at være de eneste der har det, må det ikke byttes eller foræres væk, der må heller ikke sys/trykkes mærker på.

Pas rigtig godt på det. Det skal holde hele din spejdertid!

viste sig at det var fordi spejderen lige skulle en tur til Grønland, Island, Færøerne og Norge på arbejde. Nåh ja, og så var der også lige en spejderlejr i efterårsferien der skulle klares.

Men da spejderen kom tilbage blev Olietanks forvandling til Bageovn fortsat. Der blev svejset, skåret og banket – og lidt efter lidt begyndte Bageovn at tage form. Desværre havde Olietank ikke været stor nok, så Bageovn måtte have hjælp fra Bagsværd Jernhandel for at få jern på ryggen.

Til sidst blev Bageovn flyttet hen til sin nye plads. Bageovn skulle nemlig bo mellem shelterne. Der blev straks tændt op i Bageovn – for den er nemlig brændefyret – og bageevnen blev undersøgt. Bolleterne blev bagt – og spist.



Lederne fra Teton og Santee besluttede at Bageovn skulle udsættes for den ultimative test – kunne Bageovn bage pizza. Endnu en gang beviste Bageovn sit værd, og bagte pizzaerne på fortræffelig vis.

Bageovn står stadig nede mellem shelterne, og venter bare på at nogle kommer og tænder op i den, så brug den så meget I lyster.

Med bageovnmagerhilsen  
Sinawatopekiya

### Til alle ledere

En husker om at aflevere regnskab/udgifter for 2004, senest d. 13/12-2004 (eller ifølge aftale) til Mona.

Til styrelse og ledere, kan jeg sige, at det har været en rar måde I modtaget mig på i gruppen som ny kasserer. Det er ingen hemmelighed, at det har taget tid at sætte sig ind i gruppens regnskab, men med Uffes hjælp og regnskabssystem er det alligevel gået godt og sikkert. Tak for hjælp og støtte.

### Lillebrorlodder

Et flot salg af ialt 1260 lodder i maj måned gav kr. 9450,00. En stor tak til spejdere og hjælpere for godt fodarbejde. Dejligt at se jeres engagement.

### Genbrugslopperne

Gruppen deltager i samarbejdet mellem kommunen og andre foreninger, om at sælge effekter fra genbrugsstationen på Lørdags-loppemarkedet i Gyngemosen. Der kom ialt kr. 9208,00 ind i kassen. Tak for det kæmpe arbejde, som det har været, for de få spejdere og hjælpere der har trukket læsset. Det har vist sig, at der er brug for flere hjælpere til næste loppemarked så sæt X i kalenderen ved d. 5. februar 2005. Så vil der blive chance for at deltage som frivillig deltager med mulighed for meget forskellige opgaver. Spændende? Hør nærmere på næste Grupperådsmøde.

Beløbene for Lillebrorlodder og Genbrugslopperne er indgået i gruppens fælleskasse, som bliver brugt til gruppens drift, dvs. indkøb til spejdermøder, ture og arrangementer.

(Fortsættes på side 4)



Buy Now to Create PDF without Trial Watermark!!

## Renovering

I løbet af året, har der været adskillige arbejdsdage som resulterede i en flot ryddelig grund. Færdiggørelsen af renoveringsarbejdet i hytten (det blå) er endnu ikke helt færdigt, men der arbejdes på det. Derfor er det økonomisk endnu ikke gjort op - det kommer i regnskabet til næste Grupperådsmøde der er d. 31. januar 2005.

Til sidst vil kassereren ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår. Tak til alle spejdere, ledere, hjælpere og forældre, for stor hjælp i året der er gået i det daglige spejderarbejde og med renoveringsprojektet på grunden og i hytterne. Uden jer var vi ikke nået hvor vi er idag.

Alle sponsorer; Johannes Fogh, Friluftsrådet og Gladsaxe Kommune ønskes ligeså En Glædelig Jul samt et Godt Nytår, håber på fortsat godt samarbejde i det nye år.

hilsen  
Mona



## Fra Olietank til Bageovn

Der var engang en stor styg Olietank. En arbejdsdag blev den flået ud af sit tilholdssted gennem mange år. Den havde levet en stille tilværelse bag Mdenagi (den hytte hvor Chiwere, Dhegiha og Santee holder møde), her havde den leveret olie til de gæve spejderes oliefyr. Spejderne havde dog besluttet at skifte til el-varme, og Olietank havde derfor bare stået og stået i et par år.

Nu var der dog blevet lavet om på det, for på en arbejdsdag blev Olietank hevet ud på græsset, og det lille skur blev til brændeskur - ja og opbevaringsrum for popcorns-poppe-maskinerne, ikke at forglemme.

Nu var det planen at Olietank skulle på genbrugsstationen, men sådan gik det altså ikke. Der var en spejder der havde en helt anden plan med Olietank - "den skal blive til Bageovn" sagde spejderen. De andre spejdere kiggede mærkeligt på bageovnmageren, og tænkte: "Olietank til Bageovn - mystisk".

Nu gik Olietank en meget grim tid i møde, for spejderen med den mærkelige ide kom tilbage med gruppelederens vinkelsliber! Forvandlingen gik straks i gang - først blev to af hjørnerne skåret af, og smidt ind på et meget varmt bål. De sidste spor af olien skulle brændes væk. For man kan jo ikke have olie i Bageovn, sagde spejderen. Resten af Olietank blev også bukket, banket og skåret i. Sådan blev det ved i et par uger. Men lige så pludseligt som det var startet, stoppede det.

Olietank undrede sig meget. Spejderen havde jo sagt at han ville lave Olietank om til Bageovn - men nu lignede den bare en bunke skrot. Arbejdet lå helt stille i 3 måneder. Det

(Fortsættes på side 6)

Created by eDocPrinter PDF Pro!!